

Info

Naam Marieken Nieuwdorp (62)
Privé Getrouwd, drie volwassen dochters
Werk Sinds 2002 werkzaam bij Natuurkampeerterrijnen, vanaf 2008 als directeur. Na de fusie in 2015 tussen Stichting Natuurkampeerterrijnen en Stichting Trekkershutten is Stichting De Groene Koepel ontstaan, waarvan Marieken directeur is.
i degroenekoepel.nl

Marieken Nieuwdorp
“Kamperen zoals kamperen ooit bedoeld is”

ONDER DE LUIFEL

KCK in gesprek met Marieken Nieuwdorp, directeur van De Groene Koepel

In deze KCK, waarin het accent op groen ligt, mag een interview met Marieken Nieuwdorp niet ontbreken. Ze is directeur van De Groene Koepel, de belangenorganisatie die zich inzet voor duurzame verblijfsaccommodaties. De 750 Trekkershutten in Nederland, België, Duitsland en Luxemburg horen daarbij, maar KCK-lezers zullen de club voornamelijk kennen van Natuurkampeerterrijnen, ruime kampeerplekken mooi gelegen in het groen. Eigenlijk belandde Marieken per toeval in de toeristische branche. Ze werkte in de textielwereld, gaf les op een kunstencentrum en had een eigen weefschool, maar toen ze wat rondkeek voor een nieuwe baan voor haar dochter, stuitte ze op een vacature voor administratief medewerker bij Natuurkampeerterrijnen. “Ik dacht meteen: hé, dit is leuk! Waarom? Ik ben een kampeerder!”

STIJGENDE LIJN

Ze kreeg de baan en werd in no time beleidsmedewerker, samen met de toenmalige directeur runde ze de tent. Sinds zijn vertrek in 2007 zit ze op zijn stoel. Er is nogal wat veranderd in die twaalf jaar, vertelt Marieken. “Ik heb veel energie gestoken in het nog meer onderscheidend maken van Natuurkampeerterrijnen. We hebben een niche opgezocht, richten ons meer op natuur en duurzaamheid. En dat werpt zijn vruchten af, want al tien jaar is er een stijgende lijn. Het aantal natuurkampeeders groeit, vorig jaar met zeventien procent.” Zelf vindt ze die groei logisch. “We leven in een hectische wereld. Bij ons vinden de gasten rust en ruimte in de natuur. Er komen vooral kampeeders die zichzelf weten te vermaken. En wat we heel fijn vinden, is dat we steeds meer jonge gezinnen zien. Het zijn vaak mensen die hun kinderen bewust iets mee willen geven over de natuur. Ze leven veelal in de stad, werken hard en willen er in het weekend even lekker tussenuit. Ik vind dat mooi; die kinderen zijn de kampeeders van de toekomst!” En terwijl ze lachend naar haar eigen grijze haren wijst, zegt ze: “Dat is een andere doelgroep die ook komt. Deze mensen hebben niet veel nodig. Wandelen, lekker eten, museumpje pakken. En als het donker is geen lantaarnpalen, maar een sterrenhemel. Kamperen zoals kamperen ooit bedoeld is.”

“Er komen vooral kampeeders die zichzelf weten te vermaken”

VERPLICHT LIDMAATSCHAP

Om te kunnen kamperen op een Natuurkampeerterrin moet je lid worden van De Groene Koepel. Marieken legt uit waarom er een verplicht lidmaatschap is. “Het is een soort garantiebewijs van kwaliteit. Een ondernemer moet aan heel veel voorwaarden voldoen om de erkenning Natuurkampeerterrin te krijgen. Zo gaan wij uit van maximaal dertig plekken per hectare, er mogen geen auto's op het terrein – deze staan op een aparte parkeerplaats – en er zijn alleen toeristische plaatsen, geen seizoen- of jaarplaatsen.” Met een lach: “Het is heel eenvoudig hoor, om lid te worden. Voor € 15,95 schaf je Het Groene Boekje aan. Daarin staan alle locaties en vind je alle informatie.”

Behalve 134 Natuurkampeerterrijnen in eigen land, zijn er elf in Frankrijk en

“Heel fijn dat we
steeds meer
jonge gezinnen
zien”

eentje in België. “We krijgen regelmatig vragen van gasten of we ook terreinen in het buitenland hebben. Lang hebben we dat afgehouden – we zetten ons in voor de Nederlandse markt – maar door de aanhoudende vraag is het er toch van gekomen. Sinds twee jaar zijn we actief in Frankrijk. En vorig jaar kregen we een aanvraag uit België, uit Rendeux in de Belgische Ardennen. We zijn er gaan kijken en het bleek een ontzettend leuk en geschikt terrein te zijn. Er zullen in de

toekomst echt nog wel meer terreinen bij komen, maar dat is geen doel op zich. Ik zie het ook niet gebeuren dat we bijvoorbeeld in Italië gaan zitten. Eerst moeten deze Franse en Belgische campings zich bewijzen. En in Nederland willen we in bepaalde regio's groeien. In het oosten hebben we veel terreinen, in het westen een stuk minder. Daar willen we graag nieuwe locaties, ook omdat het qua duurzaamheid goed is om dichterbij huis te blijven.”

De Natuurkampeerterreinen zijn heel divers. Ze kunnen in de bossen liggen, maar ook aan zee. Ze zijn van verschillende organisaties: Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, landgoederen of van particulieren. Het kleinste terrein heeft één plek – prachtig gelegen in Vorden tegen de bossen aan, op een enk. Het grootste terrein heeft er 120.

“We letten er heel goed op dat een groot terrein toch het gevoel van kleinschaligheid heeft, niet dat je overal borden ziet: veld roos rechtdoor, veld tulp linksaf.” Ook zijn er sinds 2013 GroepsNatuurkampeerterreinen. “Ook groepen vinden het heerlijk om in de natuur te verblijven. Vuurtje stoken, klauteren in een klimbos, dat soort dingen. Maar als je groepen toestaat, geeft dat veel meer reuring. Als jij in je tentje zit naast dertig man, matcht dat niet. Terwijl rust een van onze kernwaarden is, vandaar de speciale campings voor groepen.”

EETBAAR LANDSCHAP

Ze wil graag een vooroordeel wegnemen: kamperen in de natuur hoeft niet sober te zijn. “We hebben verschillende gradaties. Van terreinen met gewoon sanitair en plek voor een kampvuur maar verder geen luxe, tot comfortplaatsen waar je een lekker ontbijtje kunt bestellen, met een mooie slechtweeraaccommodatie met koelkast en wasmachine.” Ze denkt even na: “Ik dacht dat er nog maar één terrein is met alleen een koude douche. De rest heeft allemaal goed, verwarmd sanitair, waar je echt niet met je wc-rol onder de arm naartoe hoeft.” Het hoofdkantoor van De Groene Koepel zit momenteel in een opvallend kantoorgebouw aan de rand van het centrum van Nieuwegein. Maar als het aan Marieken ligt, gaan ze binnenkort verhuizen. “Er is hier een park waar we graag naartoe willen. We zijn ook bezig om te kijken of we daar een voedselbos kunnen creëren als voorbeeld en inspiratie voor hoe je een ‘eetbaar landschap’ op de kampeerterreinen zou kunnen integreren. Dat lijkt me geweldig. Ik zie dat echt als een toegevoegde waarde. Dat je op een Natuurkampeertrein 's ochtends je tent uit komt en bessen plukt voor in de yoghurt.”

FIETSKAMPEERDER

Als Marieken over haar werk praat, straalt ze. Ze zit er op haar plek. “In mijn hart ben ik een fietskampeerder, dat vind ik echt het allerleukst. Maar het is alweer drie jaar geleden dat we met de fiets hebben gekampeerd, mijn man wil dat niet meer. Dus pakken we nu de caravan, vind ik ook heerlijk! Mijn drie dochters kamperen ook allemaal. Ik heb mijn hele leven gekampeerd en zal dat mijn hele leven blijven doen. Kamperen is voor mij klein avontuur, *hashtag* kampeergeluk.” ●

Dag van de Kampvuurmuzikant

Op 22 juni is het de Dag van de Kampvuurmuzikant. Op 25 Natuurkampeerterreinen in Nederland treden verschillende muzikanten op. Het publiek kiest de winnaar die mag optreden op het Kampvuurfestival op 7 september.

! degroenekoepel.nl

! natuurkampeerterreinen.nl

! groepsnatuurkampeerterreinen.nl

! trekkershutten.nl